



Luidwilde 24-1-'78

Beste Vrienden!

Ho, dat komt er toch van dat we terugschrijven, hartelijk voor Uw bericht. We wensen U alsnog een gezegend 1978 toe. We lezen in de krant, dat het bij jullie heerlijk winter is met erg veel sneeuw, ja dat is voor het verkeer maar erg lastig. Wij hebben de laatste winters nogchaamde losse winters, heel weinig vorst en heel weinig sneeuw, maar wel regen en quur weer met heel grieps.

Wat gaat het met U beiden en Jan Jr.?

En hoe is het met Uw dochter, zij is toch getrouwd, menen we? Zijn er ook kleine kinderen? En hebben jullie allen al werk? Want dat is ook een groot probleem, temminste hier wel, hier zijn er veel werk-lozen.

Met ons beiden gaat het nog aardig goed.

We kunnen ons nog best vermaken, we lezen beiden graag een mooi boek en dan heb je elke dag de kranten. We kijken nog wel eens naar een mooi programma op de T.V.

Al luisteren naar de radio, maar lezen is hoofzaak. De bibliotheek is dichtbij, dus we kunnen zo weer ruilen.

Als de mooie dagen weer komen kopen we 's middags weer te gaan fietsen en dan 's morgens de brel in en om huis aan hand maken. Meer vervelen is er echt niet bij. Help handwerk ik graag, haken of borduren. Begrijpt U deze woorden en uitdrukkingen ook nog allemaal? U bent al heel wat jaren geleden 's eemigrees 's niet aan!

Previously filed under Jan de Man